

5) Η ΚΟΙΠΤΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η φύση του Χριστού είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, που προκάλεσε σοβαρές διαφωνίες μέσα στην εκκλησία κατά τον πέμπτο αιώνα, το 451 μ.Χ. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις πεποιθήσεις της Ορθόδοξης εκκλησίας για τη φύση του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο ίδιος, ο Ενσαρκωμένος Λόγος, που έλαβε μία τέλεια ανθρωπότητα. Η θεία Του φύση είναι μία με την ανθρώπινη του φύση αχωρίστως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως και ατρέπτως. «Και αναντίρρητα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα». (Τιμόθεος Α΄3:16).

Αυτή η ένωση είναι μόνιμη, πάντοτε αδιαίρετη και αχώριστη, λέμε στη λειτουργία ότι η θεότητά του δεν χωρίστηκε από την ανθρωπότητά Του ούτε για ένα λεπτό, ούτε «εν ριπή οφθαλμού». Η θεία φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη, την οποία προσέβαλε από την Παρθένο Μαρία με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εξάγνισε και καθήγιασε την κοιλιά της Παρθένου, έτσι ώστε το Παιδί που θα γεννούσε, δεν θα κληρονομούσε τίποτα από το προπατορικό αμάρτημα. Συνέπεια της ένωσης των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης στην κοιλιά της Παρθένου ήταν ο σχηματισμός μιας φύσης εκ των δύο. «Μιας φύσης του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη» όπως έλεγε ο άγιος Κύριλλος. Η έκφραση «Μία Φύση» δεν δηλώνει μόνο την θεία φύση, ή μόνο την ανθρώπινη φύση χωριστά, αλλά δηλώνει την ένωση των δυο φύσεων σε Μία Φύση, που είναι «η Φύση του Ενσαρκωμένου Λόγου». Είναι δηλαδή, μία φύση (μια οντότητα), αλλά έχει όλες τις ιδιότητες της θείας φύσης και όλες εκείνες της ανθρώπινης. Η θεία φύση δεν αναμείχθηκε με την ανθρώπινη, ούτε ανακατεύτηκε με αυτή. Επίσης, η θεία φύση δεν μετατράπηκε σε ανθρώπινη, ούτε η ανθρώπινη σε θεία, αλλά η ένωσή τους οδήγησε στην **Ενότητα της Φύσης**. Το ίδιο συμβαίνει όταν μιλάμε για τη δική μας ανθρώπινη φύση, που συνδυάζει δύο φύσεις: την ψυχή και το σώμα. Έτσι η ανθρώπινη δεν είναι μόνο ψυχή ή μόνο σώμα, αλλά εδώ δηλώνεται η ένωση τους σε μία φύση που ονομάζεται ανθρώπινη φύση. Μολονότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο φύσεις, όμως δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι αυτός είναι δύο πρόσωπα, αλλά ένα πρόσωπο. Όλες οι πράξεις του ανθρώπου αποδίδονται σε αυτή την μία φύση, και όχι μόνο στην ψυχή ή μόνο στο σώμα. Έτσι όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα άτομο τρώει ή πεινά ή κοιμάται ή αισθάνεται πόνο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το σώμα του που τρώει, πεινά, κουράζεται, κοιμάται ή αισθάνεται πόνο. Όλες οι πράξεις αποδίδονται στον άνθρωπο συνολικά και όχι μόνο στο σώμα του ή μόνο στο πνεύμα του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τις πράξεις του Χριστού, όπου δεν μπορούμε να πούμε πως η θεία φύση του Χριστού κάνει κάποιες πράξεις, ούτε μπορούμε να πούμε πως η ανθρώπινη φύση του Χριστού κάνει κάποιες πράξεις. Αν λοιπόν κατανοούμε την ιδέα της ένωσης μεταξύ ψυχής και σώματος σε μία φύση, γιατί να μην κατανοούμε και την ενότητα του θείου και του ανθρώπινου σε μία φύση.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πυρακτωμένο σίδηρο, όπου δεν μπορούμε να πούμε πως ο σίδηρος μεταβάλλεται σε φωτιά, ούτε η φωτιά σε σίδηρο. Και τα δύο είναι ενωμένα χωρίς μείξη, σύγχυση ή τροποποίηση. Στο πυρακτωμένο σίδηρο διατηρούνται όλες οι

ιδιότητες και του σιδήρου και του πυρός. Ομοίως ή φύση του Ενσαρκωμένου Λόγου είναι μία φύση που εμπεριέχει όλα τα θεϊκά και όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Έτσι, ο Κύριος Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός που γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός προαιωνίως και έλαβε την ανθρώπινη του φύση από την Παρθένο Μαρία που στη συνέχεια τον γέννησε, και ενώθηκε η θεία με την ανθρώπινη. «Όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο» (**Γαλάτες 4:4**). Ο Μονογενής Υιός είναι ο Θεός ο ίδιος που κατέβηκε από τον ουρανό και ενσαρκώθηκε και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν ο Χριστός έλεγε στους Ιουδαίους: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι. (**Ιωάννης 8:58**). Δεν είπε η θεία μου φύση υπήρχε πριν από τον Αβραάμ, αλλά είπε «εγώ είμαι», που αποδεικνύει την ενότητα της φύσης του, δηλαδή ο Χριστός είναι ο Θεός.

Όσον αφορά τη **Θέληση** και την **Ενέργεια** του Κυρίου Ιησού Χριστού, πιστεύουμε στη Μία Θέληση και στη Μία Ενέργεια. Αφού πιστεύουμε πως η Φύση είναι Μία, άρα η Θέληση και η Ενέργεια είναι Μία. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, και να τελειώσω το έργο του. (**Ιωάννης 4:34**). Αυτό αποδεικνύει ότι η θέληση Του είναι ίδια με του Πατρός.

Ο Ιησούς, λοιπόν, αποκρίθηκε και τους είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτε από μόνος του, αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό επειδή, όσα κάνει εκείνος, αυτά, παρόμοια, κάνει και ο Υιός. (**Ιωάννης 5:19**). Και αφού η Θέληση είναι Μία, αναγκαστικά και η Ενέργεια είναι Μία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας, Θεός και Σωτήρας Ιησούς Χριστός, ο Ενσαρκωμένος Λόγος είναι τέλειος στη θεότητα Του και τέλειος στην ανθρωπότητά του. Ενώθηκε η ανθρώπινη Του φύση με την θεία χωρίστως, αδιαιρέτως και ασυγχύτως. Η θεία Του φύση δεν χωρίστηκε από την ανθρώπινη ούτε μία στιγμή ούτε «εν ριπή οφθαλμού». Συγχρόνως αναθεματίζουμε τα δόγματα τόσο του Νεστορίου όσο και του Ευτυχίου.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Πιστεύουμε πως ο Χριστός είναι ο Θεός:

Και, τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σου, με τη δόξα που είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσμος. (**Ιωάν 17:5**). Μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματός του, την άφεση των αμαρτιών ο οποίος είναι εικόνα του άορατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτίσης επειδή, διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους ουραμούς κι αυτά που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα άορατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν, κι αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού (**Κολοσσαείς 1:13-17**). Προσέξτε, έρχεται μαζί με τα σύννεφα, και θα τον δει κάθε μάτι, και εκείνοι που τον λόγχισαν και θα θρηνηθούν με την παρουσία του όλες οι φυλές της γης ναι, αμήν. (**Αποκάλυψη 1:7**). Ο Ιησούς είπε σ'

αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι.(**Ιωάν 8:58**). Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου, αυτός που είναι στον ουρανό.(**Ιωάν 3:13**).

Πιστεύουμε πως ο Χριστός κατοικεί εντός του Πατρός και εναλλάξ.

Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι σε ενότητα με τον Πατέρα, και ο Πατέρας. είναι σε ενότητα με μένα; Τα λόγια που εγώ μιλάω σε σας, δεν τα μιλάω από τον εαυτό μου αλλά, ο Πατέρας που μένει σε ενότητα με μένα, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε σε μένα ότι εγώ είμαι σε ενότητα με τον Πατέρα, και ο Πατέρας είναι σε ενότητα με μένα ειδάλλως, εξαιτίας αυτών των έργων πιστεύετε σε μένα. (**Ιωάννης 14:10-11**).

Πιστεύουμε πως όποιος δει τον Υιό σαν να είδε τον Πατέρα.

Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, και δεν με γνώρισες, Φίλιππε; Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα και πώς εσύ λες: Δείξε σε μας τον Πατέρα; (**Ιωάννης 14:9**).

Πιστεύουμε πως στον Χριστό υπάρχει ζωή.

Μέσα σ' αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. (**Ιωάννης 1:4**). Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. (**Ιωάννης Α' 5:11**).

Πιστεύουμε πως ο Χριστός είναι η εξιλέωση των αμαρτιών μας.

Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλ' ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας.(**Ιωάννης Α' 4:10**).

Πιστεύουμε πως ο Χριστός είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού:

Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγαπήσε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό του στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σ' αυτόν, δεν κρίνεται όποιος, όμως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού τού Θεού. (**Ιωάννης 3:16-18**). Τούτα, όμως, γράφτηκαν, για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός τού Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά του.(**Ιωάννης 20:31**).

Πιστεύουμε στη Μία φύση του Ενσαρκωμένου Λόγου.

- Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι' αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα.(**Ιωάν1:15**). Εδώ ο Κύριος ήρθε μετά τον Ιωάννη το Βαπτιστή με την ανθρώπινη Του γέννηση και ήταν πριν από αυτόν με την θεία του φύση. Έτσι, είναι

εμφανές η μία φύση,διότι Αυτός που βάφτισε ο Ιωάννης,ήταν ο ίδιος που υπήρχε πριν από αυτόν.

- Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό ο Μονογενής Υιός,που είναι στην αγκαλιά τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε.**(Ιωάν 1:18)**. Εδώ ο Μονογενής Υιός είναι ο Θεός Λόγος και η δεύτερη υπόστασηπου φανέρωσε τον Πατέρα και από την άλλη εμείς ξέρουμε πως ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός τον φανέρωσε. Επωμένος,αυτό αποδεικνύει την Μία Φύση του Ενσαρκωμένου Λόγου. Ο Ιησούς άκουσε ότι τον έβγαλαν έξω, και όταν τον βρήκε, του είπε: Εσύ πιστεύεις στον Υιό τού Θεού; Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω σ' αυτόν; Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Και τον είδες, κι αυτός που μιλάει μαζί σου, εκείνος είναι.**(Ιωάν 9:35-37)**. Εδώ ο Υιός του Θεού είναι ο Θεός ο Λόγος που ενσαρκώθηκε,δηλαδ'ξ η θεία φύση. Αλλά ποιος μίλησε με τον τυφλό? Ήταν απλώς η ανθρώπινη φύση? Δεν μπορεί να ήταν μόνο η ανθρώπινη φύση,γιατό ο Κύριος Ιησούς Χριστός βεβαιώνει πως «αυτός που μιλάει μαζί σου είναι ο Υιός Του Θεού,ο Θεός Λόγος. Έτσι,Αυτός είναι ο Ενσαρκωμένος Θεός που φανερώθηκε σε σάρκα.